

Universiel livsvisdom fra lokal forfatter

'Påklistrede Grene' hedder den bog, som Lise Andreasen netop har sendt på gaden. Lise bor midt i Brønshøj og har også en fortid som vanløse-borger. Det er imidlertid ikke lokale spørgsmål, som optager hende i bogen.

Titlen kan virke lidt mærkelig. Der er ikke tale om en roman eller en digtsamling, men derimod om en bog, der på en yderst systematisk måde tager en stor del af livets store spørgsmål op. Vi spørger Lise, hvorfor bogen har fået den titel?

- Jeg oplever så tit, at nogen siger: Jeg har opfundet en ny måde at forstå livet på! Og så viser det sig, at selvom den person måske af et ærligt hjerte tror, at det er hendes opfindelse, så er det for længst 'opfundet' af Aristoteles, buddhistiske tænkere eller andre for flere tusinder år siden, begynder Lise sit svar og fortsætter:

- Vi er vant til at betragte virkeligheden ud fra de nyeste og yderste skud på træstammen, men bag det hele sidder altså tykke grene, en stamme og et stort rod net. I vores virkelighed er mange grene faldet af, og det er dem jeg gerne vil klistre på igen. Jeg tror det giver en bedre og mere hel forståelse af den universelle visdom om vores liv og måder at leve det på.

Systematisk humanisme

Lise Andreasen er ikke mate-

matiker og datalog for ingenting. Hendes systematiske tilgang til stoffet er helt usædvanligt konsekvent i forhold til emnet. Humanister er ofte mere vævende og associerende, men Lise lavede tidligt en model for, hvilke emner hun ville tage fat på og i hvilken rækkefølge det skulle ske.

Hendes baggrund er ikke bare den naturvidenskabelige. Hun har pløjet sig gennem både historie og filosofi, hvilket man da heller ikke er i tvivl om, når man læser Påklistede Grene.

Siderne er sprængfyldte med citater, og de er hentet fra et

utal af meget forskellige kilder. De er fx fra Biblen, Stephen Covey (7 gode vaner) og Anonyme Alkoholikere. Umiddelbart kan det forekomme at være lidt af en rodebunke, men det er svært at pege et citat ud, som er malplaceret eller ikke får mening i den efterfølgende tekst.

Ordsprog

Bogen 14 kapitler har hvert sit ordsprog som titel – selvom et enkelt i min terminologi hører mere hjemme under vittighederne: En kvinde den mand er som en fisk den cykel.

Ordsprog er jo en slags leve-

regler, og gennem dem kan Lise Andreasen afprøve en række forskellige tanker og ideer om fx ærlighed, kvalitet, godhed, frihed og en hel del flere af de traditionelt store værdier i livet. Og det er hun god til.

Man vil måske ikke hele tiden være enig med forfatteren, men det er nok heller ikke det, det handler om. Til gengæld vender og drejer hun begreberne – i selskab med store og knap så store tænkere – på en måde, så man uvægerligt kommer til at drøfte værdierne med sig selv.

Books on demand

Påklistrede Grene er i mine øjne en læsning værd. Ikke bare fordi den har et lokalt udspring, men fordi den er god til at sætte tankerne i gang og tingene i perspektiv. Forvent dog ikke, at du blot kan gå ned i Brønshøj Bogcafé og pille den ned af hylden. Den skal bestilles, for det er en såkaldt book on demand – dvs. trykkeriet fremstiller en bog, når de får din bestilling.

Den koster 199,-.

Vil man se prøver på forfatterens skriveegenskaber, kan man besøge Lise Andreasens blog på www.ommadawn.dk.

God fornøjelse.

hhl



Lise Andreasen er den lokale forfatter bag bogen Påklistrede Grene, som kan anbefales til eftertanke og indre diskussion.